

Ιστορία του Κκόλα, του Κάλλα και του Γιάννου.

Το καιρό της τουρκοκρατίας ήταν τρεις βοσκοί από το χωριό μας. Ήταν ο Κκόλας ο πατέρας του Φτύμιου (το γένος Ευθυμίου), ο Κάλλας ο πατέρας του Κυπρή (παππούς του Σωτήρη Κυπρή) κι ο Γιάννος ο πατέρας του Μπένη, του Γιωρκατσά, της Κασιουλούς κλπ..

Οι βοσκοί αυτοί όπως και οι άλλοι βοσκοί του χωριού μας είχαν πολλές αίγες που τις έβοσκαν πάνω στο βουνό. Συνήθιζαν οι περισσότεροι να ξεπροβοδίζουν τις κατσίκες τους μέχρι το βουνό κι αυτοί να επιστρέφουν στο σπίτι της ή να κάθουνται κάπου και να τις παρακολουθούν. Οι κατσίκες συνήθως έβοσκαν μόνες τους μέσα στο δάσος. Το μεσημέρι ο βοσκός τους σφυρούσε κι αυτές μόνες τους κατέβαιναν στο λάκκο στο νερό. Έμεναν εκεί μια, δυο ώρες και κατόπιν τις σήκωναν οι βοσκοί και τις ξεπροβόδιζαν πάλι μέχρι το βουνό. Όταν έπεφτε ο ήλιος τους σφυρούσαν κι αυτές μαζεύονταν και κατέβαιναν μόνες τους για τη μάνδρα (στάνη). Εκεί στη μάνδρα μόνες τους ξεχώριζαν του κάθε βοσκού το κουπάδι κι έμπαιναν στη δική τους μάνδρα. Ο βοσκός όμως καθόταν απ'έξω από τη μάνδρα και παρακολουθούσε ή τις μετρούσε μήπως και έλειπε καμιά.

Οι τρεις βοσκοί της ιστορίας μας λοιπόν έβοσκαν μαζί τις αίγες τους στα βόρεια του χωριού και τις έπαιρναν δυτικά μέχρι την Αγία Ειρήνη. Όμως μερικοί Τούρκοι Πλατανίτες κατσικοκλέφτες -- ήταν καιρός της τουρκοκρατίας -- ξεμονάχιαζαν μερικές κατσίκες κάθε λίγες μέρες και τις έπαιρναν στο Πλατάνι. Αυτό έγινε αντιληπτό από τους τρεις βοσκούς που παραμόνεψαν αρκετές μέρες κι έπιασαν επ' αυτοφόρω τους κλέφτες. Οι τούρκοι άρχισαν να τρέχουν, ο ένας όμως πυροβόλησε το Γιάννο και τον πλήγωσε στο πόδι. Ο άλλος τούρκος μόλις είδε το Γιάννο να πέφτει κάτω είπε σε κείνον που πυροβόλησε: ''Πήγαινε σφάξε τον γκιασούρη!'' Ο δεύτερος τούρκος τότε έτρεξε να σφάξει το Γιάννο αλλά ο Γιάννος κρατούσε όπλο (παράνομα όπλα είχαν πολλοί Έλληνες) και σαν ερχόταν ο τούρκος κατά πάνω του σημάδεψε καλά κι πυροβολώντας τον τον σκότωσε. Οι άλλοι φοβήθηκαν και το έσκασαν για το Πλατάνι.

Η θέση του Γιάννου ήταν τώρα πολύ δύσκολη γιατί αν πήγαινε στο δικαστήριο ο τούρκος καδής σίγουρα θα τον καταδίκαζε σε θάνατο. Πού να βρει το δίκιο του ο Έλληνας, την εποχή εκείνη, στα τούρκικα δικαστήρια; Άλλα αν δεν υπήρχε δικαιοσύνη, υπήρχε η εξαγορά. Πηγαίνει λοιπόν ο Κκόλας ή κάποιος συγγενής του Γιάννου στο Γερομέραλη, που περνούσε πολλά ο λόος του (ήταν παππούς του Μίραλη) κι τον παρακαλεί να μεσολαβήσει για το Γιάννο. Επειδή πραγματικά το δίκιο ήταν με το μέρος του Γιάννου και των συντρόφων του δέχτηκε ο Μίραλης να μεσολαβήσει λέγοντας: ''Πήγαινε, έσιει ένα βου μαύρο κι ένα κότσινο ο Γιάννος, πιάσε τον μαύρο, φέρτο τζιατ δήσε τον πάνω στα τερτσιέλια του ξωπορτιού μου τζι η υπόθεση εν' κλειστή!'' Ετσι κι έγινε. (Ο Γερομέραλης ήταν από τον Αγιο Ιάκωβο)

Χριστόδουλος Κουλογιάννης