

## Sotiris Charalambous

---

**From:** Sotiris Charalambous [charalambous.sotiris@cytanet.com.cy]  
**Sent:** Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015 4:31 μμ  
**To:** 'Savvas Karayiannis'  
**Attachments:** ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.docx

Αγαπητέ κ. Σάββα,

Έχω πάρει το email σου. Να είστε καλά. Χάρηκα για την παρουσίαση και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήμουν ευτυχής να παρευρεθώ και εγώ στην εκδήλωση αλλά αυτό είναι αδύνατο. Έκαμα διευθετήσεις να έρθει ο Πάμπος, (κοινοτάρχης), για να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο και θα του καλύψουμε εμείς όλα τα έξοδα. Θα ήθελα να σας στείλω και δικό μου χαιρετισμό, εκτός αυτού που θα ετοιμάσω για τον Πάμπο, αλλά πρέπει να τον διαβάσει κάποιος που γνωρίζει πολύ καλά ελληνικά. Θα ήταν καλά αν ήταν κάποιος ιερέας ή κάποιος που γνωρίζει καλά αρχαία ελληνικά. Πώς το βλέπεις; Για τα λουλούδια – δάκρυα της Παναγίας – μου μίλησε ο Πάμπος και του είπα να πάμε μαζί να μαζέψουμε γιατί γνωρίζω που έχει.

Την αγάπη μου στην προσφιλή κ. Βασιλική.

Με εκτίμηση

Σωτήρης Χαραλάμπους

**SOTIRIS CHARALAMBOUS**

**ADVOCATE & LEGAL CONSULTANTS**

Demetriou Shopping Center No. 16, 2nd Floor, 6022, P.O.Box 42873, Larnaca - Cyprus

Tel.: +357 24 823782, Fax: +357 24 654600

Email: [charalambous.sotiris@cytanet.com.cy](mailto:charalambous.sotiris@cytanet.com.cy)

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**  
**ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ**  
**«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΝΔΡΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ»**

Εις πολλά έτη Μακαριώτατε,

Έχω ευγενώς παρακληθεί υπό του προσφιλούς συγγραφέα του παρουσιαζόμενου απόψε πονήματος, «ΕΚ ΜΑΝΔΡΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ», κυρίου Σάββα Καραγιάννη, κατά την σεμνήν αυτήν τελετήν, να απευθύνω σε σας και στην εκλεκτή ομήγουρι, τον πολύ σύντομο αυτό χαιρετισμό μου.

Μετά πλείονος δισταγμού, ομολογώ, απεδέχθην την παράκληση του, γιατί ο χαιρετισμός μου έπρεπε να είναι ηδυλάλος τε και πολύωρος και ουχί τρίλεπτός τε και πτωχός. Τα βαθειά αισθήματα φιλίας, αγάπης, εκτίμησης και θαυμασμού, είναι αδύνατον να εκφρασθούν αμερολήπτως σ' ένα τρίλεπτο.

Πριν πέντε και πλέον έτη, ο χιλιόνους, ο εύκλειος, η λυχνία η πολύφωτος, ο Σάββας Καραγιάννης, καλή σου ώρα φίλτατε, μου εξομολογήθηκε ότι η ψυχή του τον έσπρωχνε νοσταλγικά να επιχειρήσει το τελευταίο διακόνημα της ζωής του, ένα διακόνημα φιλόδοξο και επίπονο, με πιξίδα του τις νουθεσίες του Αποστόλου των Εθνών Παύλου: «... αλλ' εν παντί συνιστώντες εαυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολλή, εν θλίψεσιν, εν ανάγκαις, εν στεναχωρίαις, εν κόποις, εν αγρυπνίαις, εν αγάπη ανυποκρίτω, εν δυνάμει Θεού και ασθενείας πλείστας». Αυτός του οποίου η γλώσσα και ο νους αείποτε παφλάζουν δίκην ηχήεντος χειμάρρου και επικαλούμενος τον Δαυίδ, μονολογούσε ομνύων : «ει δώσω ύπνον τοις οφθαλμοίς μου και τοις βλεφάροις μου νυσταγμόν και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις μου, έως ου συμπληρώσω το έργον τούτο».

Τούτο το έργον, αδελφοί εν Χριστώ και εν πατρίδι, το άριστο αυτό πόνημα, διακόνημα το ορθότερον, το «ύστατο χαίρε» προς ημάς τους συγχωριανούς του, όπως ο ίδιος ο Σάββας Καραγιάννης επιμένει να το χαρακτηρίζει, κόρεσε το μύχιον αυτού τάμα και σήμερα μας ηξίωσεν ο Κύριος να το έχομεν προ των οφθαλμών ημών και να καλούμεθα ημείς οι ανάξιοι να το απενίσωμεν κρίνοντες.

Οι αειλαμπίς αγώνες του Σάββα Καραγιάννη έθηκαν φαεννήν την κρηπίδα της ιεράς μνήμης της Κοινότητας ημών και της πολυπαθούς και χαρίεσσας ιδιαίτερας πατρίδος ημών Κύπρου και οδήγησε την φαντασίαν μας εις τους χρόνους εκείνους τους αιγλήεντας και παγκάλους, γνήσιος απόγονος γενόμενος της αριστοτόκου Ελληνικής υμών φυλής, του πολυδαιδάλου ελληνικού πνεύματος, ιδιαίτέρως δε και του ηρωικού ημών χωρίου, των Μανδρών Αμμοχώστου.

Φίλτατε Σάββα Καραγιάννη,

Ευτυχής λογίζομαι γιατί κλήθηκα ως ιθύντωρ του υπό βάρβαρον κατοχήν ιδρυθέντος και αειφεγγώς λειτουργούντος Σωματείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ», του ηρωικού ημών χωρίου, ίνα εκφράσω τον αγνόν και ειλικρινή θαυμασμόν και τα κράτιστα των αισθημάτων πάντων ημών, προς υμάς, ουρανοφάντωρ διάνοια, υπερήφανε, αγλαοφεγγή, τιτάν και εύελπις γίγαντα Σάββα Καραγιάννη και προς την προσφιλή υμών σύζυγον, αξιοπρεπεστάτην κυρίαν Βασιλικήν, δια την ανεξάντλητον υπομονήν αυτής.

Ερμηνεύς γενόμενος των συναισθημάτων των πλημμυρούντων τας καρδίας πάντων ημών, επιδαφιλεύομαι υμίν και τη προσφιλή υμών συζύγω πλουσίαν του Κυρίου ευλογίαν, μεμνημένος ότι «ημετέρα επιρείδεται Κύπρος εφορμή ηέ κατηφείην ή και μέγα κύδος αρέσθαι».

Εις έτη πολλά Μακαριότατε,

Ως εύ πορέσσετε εκλεκτή ομήγυρι,

Ο Κύριος και η μήτηρ Αυτού, Θεογεννήτωρ Παρθένος, ει μεθ' υμών φίλτατε Σάββα Καραγιάννη και ευσεβεστάτη Βασιλική.

Ευχαριστώ.

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ ΜΑΝΔΡΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ»