



## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

### Χαιρετισμός Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ. Βασιλείου για την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της κατεχόμενης κοινότητας Μανδρών Αμμοχώστου

Χαιρετίζουμε με ικανοποίηση τη δημιουργία της παρούσας ιστοσελίδας με αναφορά στην κατεχόμενη σήμερα κοινότητα Μανδρών Αμμοχώστου.

Η γενέτειρά μας, μέσα στην διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας της, έχει να αναδείξει πλούσιο πολιτισμό. Τα μνημεία, εκκλησιαστικά και αρχαιολογικά, όπως είναι το περίτεχνο μοναστήρι του 12ου αιώνα, της Παναγίας της Τοχνιώτισσας, η εκκλησία του πολιούχου μας Αγίου Μάμαντος, το σπήλαιο της Παναγίας της Γαλακτινής και τα κατάλοιπα του πρωτοβυζαντινού οικισμού ως και άλλα σεβάσματα, μαρτυρούν τον ελληνικό και χριστιανικό πολιτισμό της κοινότητας που δυστυχώς, μετά την τουρκική εισβολή, αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου. Εξάλλου, πριν το 1974, οι Μάνδρες Αμμοχώστου, προσέφεραν τα μέγιστα στην γεωργική και κτηνοτροφική ζωή της χώρας, αφού μια παράδοση αναφέρει ότι το όνομα του χωριού είναι συνυφασμένο με το γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχαν πολλοί βοσκοί που είχαν μαντριά.

Ο ιστιοχώρος αυτός, θα δίδει τη δυνατότητα στους απανταχού πρόσφυγες συγχωριανούς μας και όχι μόνο, να κρατήσουν άσβεστη τη μνήμη της πατρώας γης, ενώ οι νεώτερες γενιές θα μπορέσουν να γνωρίσουν και να μάθουν την ιστορία του τόπου τους μέσα από το φωτογραφικό και άλλο υλικό που θα δημοσιεύεται εδώ. Αποτελεί επίσης τρόπο επικοινωνίας και αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των διασκορπισμένων συγχωριανών και προσφύγων.

Συγχαίρουμε τον Πρόεδρο του Προσφυγικού Σωματείου ο «Άγιος Μάμας» Μανδρών – Αμμοχώστου, κ. Σωτήρη Χαραλάμπους, με το Διοικητικό του Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπο Μοσφύλη, με το Κοινοτικό Συμβούλιο και τους λοιπούς κοπιάσαντες για τη πρωτοβουλία αυτή και ευχόμαστε δια πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και του πολιούχου μας Αγίου Μάμαντος, να δημιουργηθούν οι συνθήκες επιστροφής στα πάτρια εδάφη μας.

Σας ευχαριστώ

Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος

Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ  
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ**

Άγαπητοί μου Μανδριώτες,

Χαίρετε εν Κυρίῳ πάντοτε,

Νοιώθω βαθύτατη συγκίνηση και ξεχωριστή ικανοποίηση κάθε φορά που ακούω για πρωτοβουλίες αφιερωμένες στα χωριά μας και γενικότερα στην Καρπασία μας, γιατί αυτό φανερώνει ότι υπάρχει ακόμα μέσα μας η φλόγα και ο άσβεστος πόθος για αγώνα και επιστροφή στις πατρογονικές μας εστίες. Η πρωτοβουλία όπως η σύσταση ιστοσελίδας αφιερωμένη στο χωριό μας είναι μία μορφή αγώνα, αφού δείχνει με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι δεν ξεχνούμε, δεν διαγράφουμε πατρίδες, ούτε απογοητεύμαστε από τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες. Αντιθέτως, αγωνιζόμαστε για διατήρηση αναλλοίωτης της μνήμης του χωριού μας καθώς με την πάροδο των χρόνων ελλοχεύει ο κίνδυνος εξασθένισής της.

Μέσα από το υλικό που παρατίθεται στη σελίδα αυτή οι πονεμένοι συγχωριανοί μας ταξιδεύουν νοερά στους τόπους μας ξυπνώντας έτσι μέσα τους όμορφες μνήμες και ταυτόχρονα τη λαχτάρα στην καρδιά για επιστροφή. Επιπρόσθετα όμως, δίδεται και η ευκαιρία στους νεότερους, που δεν είχαν την ευκαιρία να γεννηθούν και να γνωρίσουν από κοντά το χωριό, να διαβάσουν για τον χώρο όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι δικοί τους άνθρωποι και να θαυμάσουν την ιστορική και πολιτιστική τους παράδοση. Καλλιεργείται έτσι

μέσα στην καρδιά τους η αγάπη για το χωριό, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει το αγωνιστικό χρέος για απελευθέρωση, επανένωση του νησιού μας.

Αγαπητοί μου,

Τα τελευταία 44 χρόνια βιώνουμε μία ακόμα δοκιμασία με όλα τα συνεπακόλουθα της τα οποία όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Οι ενέργειες των ανθρώπων αποδείχθηκε ότι δεν είναι ικανές να ανατρέψουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με αποτέλεσμα να παγιώνεται η παρούσα κατάσταση. Πριν όμως κυριεύσει μέσα μας η απογοήτευση και η απελπισία ας αναλογιστούμε με ποιο τρόπο ο κυπριακός ελληνισμός κατάφερνε διαχρονικά να ξεπερνά τις όποιες δοκιμασίες βρίσκονταν στο δρόμο του. Εύκολα φτάνει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο λαός μας έμαθε να αγωνίζεται και να αντιστέκεται αντιλώντας δύναμη από την μόνη ανεξάντλητη πηγή, τον Παντοδύναμο Θεό μας. Και σήμερα λοιπόν Αυτός που μπορεί να αποτινάξει το ζυγό και να μας λυτρώσει από αυτή την δοκιμασία είναι ο Κύριος μας. Σε Αυτόν πρέπει και πάλι να στραφούμε και να εναποθέσουμε τις προσευχές και την ελπίδα μας για σύντημση του χρόνου δοκιμασίας.

Σας συγχαίρω και πάλι για την πρωτοβουλία σας αυτή και προσεύχομαι όπως, διά των πρεσβειών του Αγίου Μάμα και των Αγίων της Καρπασίας μας, σύντομα να δώσει ο Θεός να επιστρέψουμε στα χωριά μας και στα σπίτια μας!

Μετ' ευχών

† Ο Καρπασίας Χριστοφόρος